



Flodkryssning på Rhen och Mosel

31 augusti - 7 september 2025

Både Rhen- och Moseldalen kännetecknas av romantiska riddarborgar, branta vinodlingar och mytomspunna platser. Man skulle kunna säga att en flodkryssning längs med dessa floder är en perfekt kombination. Du får en blandning av fantastiska vyer och upplevelser samtidigt som du kryssar genom hjärtat av Tysklands största vinodlingsregioner.

Koppla av på däck och njut av den härliga utsikten, kanske med en torr Riesling i glaset?



- Flyg till Düsseldorf t/r inkl bagage
- Transfer från flygplats till fartyg t/r
- 8 dagars kryssning i utsides dubbelhytt
- Frukostbuffé och tre rätters luncher och middagar
- Fri dryck i bar/restaurang kl 09.00-24.00
- Kaffe och te faciliteter 24h
- Kvällsvickning

- Exklusiv "High tea" med scones, bakverk, choklad och macarons (2 tillfällen)
- Vatten, öl och läsk i hyttens minibar
- 1 flaska mousserande vin på hytten
- Drinks till personal ombord
- WiFi ombord
- Lagstadgad resegaranti
- Färdledare från Kryssningar.se

Med reservation för eventuella ändringar

kryssningar.se/flodkryssningar | Tel: 0700 - 34 00 00

Program

DAG 1. Flyg till Düsseldorf

Resan inleds med flyg till Düsseldorf, där vår buss väntar för vidare färd till fartyget som ligger och väntar vid kajen. Düsseldorf är huvudstaden och näst största staden i Nordrhein-Westfalen och är en blandning av det gamla och det nya Tyskland.

När vi checkat in ombord och installerat oss i våra hytter så samlas vi för en välkomstdrink i baren samtidigt som vi får en presentation av kaptenen och hans besättning. Kvällen bjuder därefter på vällagad tre-rättersmiddag ombord. Fartyget lägger ut under eftermiddagen och påbörjar sin resa Längs Rhen.

Dag 2. Koblenz

Vi vaknar upp i staden Koblenz. Stadens namn härstammar från det latinska ordet Confluentes som betyder "flyter tillsammans", vilket syftar på floderna Mosel och Rhen som möts vid Deutsches Eck, det tyska hörnet. Fartyget lägger till centralt i Koblenz, så ta gärna en promenad och utforska staden på egen hand. Vid lunchtid kastar vi loss och fartyget fortsätter sin färd in på Mosel.

Eftermiddagen tillbringas ombord, medan vi kryssar genom den romantiska Moseldalen, som sjuder av små charmiga byar, praktfulla slott och terrasserade vinodlingar.

Dag 3. Traben Trarback och Bernkastel Kues

Under natten har fartyget lagt till i Traben Trarbach, en av de vackraste platserna längs Mosel. En gång i tiden var staden en stor handelsplats för vin, vilket de många vinkällarna vittnar om än i dag. Följ med på en guidad underjordisk tur (mot tillägg) och lär dig mer om den gamla tekniken som används för att framställa det ädlaste vinet i världen, Riesling. Vid lunch seglar vi vidare och ankommer Bernkastel Kues under tidig eftermiddag. Här har du möjlighet att följa med på en exklusiv guidad tur (mot tillägg) som genomförs med en restaurerad folkabuss. Fartyget lägger ut och seglar mot Trier.

Dag 4. Trier

Trier, som är en av Tysklands äldsta städer har åtta världsarv. Staden är kanske mest känd för sitt landmärke Porta Nigra, "svarta porten". Byggnaden är cirka 36 meter hög och var under en tid svart, därav att den fått sitt namn. Under 300-talet hade staden hela 80 000 invånare och benämndes då som "det andra Rom". Innan middagen fortsätter vår kryssning mot nästa charmiga stad, Cochem.

Dag 5. Cochem och Treis Karden

Under morgonen når vi Cochem, med sin ståtliga siluett av borgen Reichsburg, som byggdes på 1100-talet och är ett av stadens landmärken. En utflykt upp till den majestätiska borgen erbjuds (mot tillägg). Här välkomnas vi av slottets herre som tar oss med på en resa in i medeltidens och Reichsburgs spännande historia. Efter lunch fortsätter fartyget mot Treis-Karden som ligger i ett av de vackraste områdena i Tyskland.

Dag 6. Rudesheim

Vi vaknar upp i Rudesheim och är tillbaka på floden Rhen. Ett besök på Rudenheims mest omtalade gata, Drosselgasse, den pittoreska gränden där vinbutiker och tavernaträdgårdar löser av varandra är nästan ett måste. Eftermiddagen tillbringas ombord medan vi kryssar vidare.

Dag 7. Bonn och Düsseldorf

Vi vaknar upp i Bonn. Följ med på en rundvandring (mot tillägg) och hör spännande historier om stadens mest kända son, Ludwig van Beethoven innan vi fortsätter mot hans födelsehem. Vid lunchtid seglar vi vidare mot vår slutdestination Düsseldorf. Fartyget lägger till strax nedanför den gamla stadsdelen Altstadt som genomsyras av gränder och historiska byggnader

Dag 8. Düsseldorf, hemresa

Efter en sista frukost ombord så checkar ut och lämnar fartyget för denna gång och beger oss med buss till flygplatsen.

Med reservation för eventuella ändringar