



Kryssning från Kirkenes till Bergen

5 maj och 26 augusti 2025

Följ med på en naturskön kryssning längs Norges vackra kust. Den klassiska och anrika kustremsan bjuder på en storslagen natur med spektakulära vyer. Och det allra bästa...vi får se allt från första parkett!

Ombord på Havilas nya och moderna fartyg bor, sover och äter du i en omgivning som inspirerats av landskapet som vi kryssar genom. Fartygen seglar både ljudlöst och utsläppsfritt. Allt för att göra så små avtryck som möjligt i den unika naturen.

Måltiderna ombord är både unika och väl tillagade av både färska och lokala råvaror – en riktig sensation för smaklökarna!

- Flyg Stockholm till Kirkenes och hem från Bergen inkl 1 bagage
- Transfer och guidad rundtur i Kirkenes
- 1 natt på hotell Thon i Kirkenes
- Frukost och tre rätters middag på hotellet
- Kryssning 6 dagar och 5 nätter i vald hyttkategori
- Helpension ombord
- Aktiviteter ombord
- Hamnavgifter och skatter
- Wifi ombord
- Transfer och guidad rundtur i Bergen
- Middag i Bergen innan hemresa (end. 5/5)
- Lagstadgad resegaranti
- Färdledare från Kryssningar.se



Med reservation för eventuella ändringar

Program

DAG 1. Flyg till Kirkenes

Via Oslo tar vi oss under dagen med flyg till Kirkenes, belägen i nordöstra Norge. Efter ankomsten till Kirkenes väntar vår buss som tar oss med på en sightseeingtur i Kirkenes med ett intressant besök vid ryska gränsen. Kirkenes var en av de mest strategiska platserna i Europa under andra världskriget. Efter turen checkar vi in på vårt hotell och du har eftermiddagen till fritt förfogande. Övernattning och middag på vårt hotell.

Dag 2. Vardø, Båtsfjord och Berlevåg

Vi checkar ut efter frukost och beger oss mot fartyget som väntar på oss i hamnen. Medan vi intar vår första lunch ombord lättar vårt fartyg MS Havila Castor ankar och styr ut på Bøkfjorden. Fartyget fortsätter över Barents hav mot vårt första stopp, Vardø, landets östligaste hamn. Längs med Varangerhalvøya fortsätter vi därefter via Båtsfjord till Berlevåg. Har du tur kan du skymta Tanahorn i väster eller se Kjølnes fyr blinka utöver Barents hav från toppen av en klippa.

Dag 3. Hammerfest & Tromsø

Fartyget lägger till i Mehamn och Kjøllefjorden under natten innan vi angör Honningsvåg och Havøysund under den tidiga morgonen. Via Breisundet och Rolvsøysundet ankommer vi under förmiddagen till Hammerfest, världens nordligast belägna stad. Den grundades år 1789 för att utveckla handeln med Ryssland. När tyskarna under andra världskriget gjorde reträtt från Nordnorge drabbades staden av "den brända jordens taktik", men precis som Kirkenes så återhämtades staden snabbt.

Vi lättar åter ankar och fortsätter vår seglats mellan öarna Seiland och Sørøya mot Øksfjord. Strax innan midnatt ankommer vi till Tromsø, porten till Arktis, där du har möjlighet att delta i en midnattskonsert i den arktiska katedralen.

Dag 4. Vesterålen & Lofoten

Idag utforskar vi ögrupperna Lofoten och Vesterålen – en verklig höjdpunkt på vår natursköna resa. Vid frukosttid lägger fartyget

till i Harstad där du finner den vitkalkade Trondenes kyrka, världens nordligaste medeltida stenkyrka. Om vädret tillåter fortsätter fartyget in i den smala och vackra Trollfjorden som är en av Norges mest majestätiska vattenvägar och en populär tillflyktsort för havsörnar. Med dessa fantastiska vyer i minne fortsätter vi mot Lofotens huvudort Svolveær, där vi gör ett kortare uppehåll. Fartyget fortsätter sedan mot Stamsund innan det så småningom passerar Lofotveggen jättelika granitklippor.

Dag 5. Polcirkeln och De 7 systrarna

Strax efter frukost korsar vi polcirkeln och vi lämnar de arktiska områdena bakom oss. Efter ett tekniskt stopp vid Nesna kryssar vi vidare till Sandnessjøen, porten till den sagolika Helgelandkusten. Vi passerar ön Alsta med de berömda fjälltopparna "De sju systrarna" och ön Torget. Missa inte utsikten över fjället Torghatten med det 160 m långa och 30 m karakteristiska hålet som går tvärs igenom berget. Det finns en lokal sägen som berättar mer om hur hålet kom till.

Dag 6. Trondheim & Kristiansund

Tidig morgon når vi den vackra vallfärdsorten Trondheim. Den vackra Nidaros katedralen anses vara en av Europas främsta kyrkor och är en populär sevärdhet som man inte får missa. Även Bryggen, med de färgglada sjöbodarna och hamnmagasinen som speglar sig i älven är väl värda ett besök. Under eftermiddagen lägger vi till i Kristiansunds hamn. Fisket har alltid spelat en stor roll i Kristiansund och staden är speciellt känd för den sk Klippfisker (saltad torsk som enligt tradition torkas på klipporna vid havet).

Dag 7. Bergen, hemresa

På morgonen lägger vi till Florø, Norges västligaste stad och fortsätter därefter söderut genom den vackra skärgården. Efter en sista lunch ombord är det dags att kliva av fartyget i Bergen. Vår buss väntar på oss för att ta oss med på en rundtur och enklare middag (end 5/5) innan vi åker till flygplatsen för hemresa.

Med reservation för eventuella ändringar